

Ukulele in de Klas



Alle kinderen ukulele-les op school

Ons doel is dat alle kinderen de kans krijgen om muziek te maken, dat ze in de gelegenheid zijn om een instrument te leren bespelen, dat ze ook leren om met elkaar muziek te maken, dat muzikale vorming weer onderdeel wordt van het basisonderwijs. Het is een bevrijding om muziek te kunnen maken. En muziek maken is niet alleen een doel op zichzelf, maar heeft ook nog eens een positieve uitwerking op allerlei andere vlakken en vakken! In het buitenland gebeurt het al vaker: muziekonderwijs met de ukulele!

De ukulele is een van de meest geschikte instrumenten om kinderen een ingang te geven in de wereld van muziek. Het instrument is klein en daardoor bij uitstek geschikt voor kinderen. Het is erg gemakkelijk te bespelen en heeft maar 4 snaren. Bovendien is het heel goedkoop en daardoor makkelijk in grotere hoeveelheden op scholen te gebruiken. De ukulele is een ware vriend in voor- en tegenspoed. Je kunt er makkelijk zelf liedjes op maken. Je kan jezelf begeleiden met akkoorden en er bij zingen. Je kan er melodietjes op spelen. Je leert allerlei facetten van de muziek kennen: ritme en maatsoorten, harmonie, melodie, tekst en akkoorden etc. Veel verschillende muziekstijlen kun je op de ukulele spelen, dus ook populaire top 40 liedjes. Nota bene: heel veel liedjes bestaan maar uit hooguit 3 akkoorden!

Waarom zijn wij aardig onderweg?

We hebben een interactief lesprogramma ontwikkeld waarmee de leerkracht van een basisschool zelf ukulele in de klas kan doceren! Deze hoeft alleen maar orde te scheppen in de muzikale chaos die de leerlingen er van maken. Met één druk op de knop laat de juf zien wat de bedoeling is, de interactieve ukulele laat via een digibord zien en horen hoe het moet en de hele klas kan meespelen. Uit eigen ervaring weten wij wat een succes dit is en juist daarom hebben we er op vrijwillige basis enorm veel tijd in gestoken.

Al die vrijwillige uurtjes is echter niet genoeg om het op een groter plan te trekken en het breder uit te zetten. Wij willen nu in contact komen met de docenten die dit programma zouden kunnen gebruiken in de klas. Vertellen hoe leuk dit allemaal is, is niet genoeg. Mensen ervaren dat pas als ze het een keer gedaan hebben en werkelijk zien hoe makkelijk en speels ukulele spelen is! De kracht van de ukulele is **het gemak en de snelle leercurve**. Het steuntje in de rug kunnen wij erg goed gebruiken om dit van de grond te krijgen. Eerst Rotterdam, daarna de rest van Nederland!

Dus waarom kunnen we wel een steuntje in de rug gebruiken?

Zoals gezegd kunnen wij twee, Marcel van der Zwet en Eveline Ketterings, op vrijwillige basis dit project niet makkelijk groter en aanhangig maken bij scholen. De inhoud en het lesprogramma is door de jaren heen voor het grootste deel bedacht en uitgewerkt en kan nog aangevuld worden met liedjes of verzoekjes van scholen. We willen nu eerst concreet contact maken met scholen en ze uitnodigen om aan een workshop mee te doen. Ook willen wij ons best doen om 'Ukulele In De Klas' te implanteren bij de PABO's van Rotterdam. NB: Bij de Pabo van INHOLLAND hebben ze reeds 12 ukuleles in huis!

Kortom: We hebben meer promotiemiddelen nodig voor 'Ukulele In De Klas' om het project beter op de rails te krijgen. We zullen leerkrachten in Rotterdam workshops aanbieden, opdat zij zelf ervaren hoe makkelijk ze 'Ukulele In De Klas' kunnen toepassen op hun eigen school. Daarnaast willen we samenwerken met een vormgever en met muzikanten die zelf liedjes maken en opnemen, om ons plan beter te kunnen presenteren. Ik denk dat we een ukulele hitje moeten maken en op de radio moeten pluggen!

'Ukulele In De Klas' zal zich aankomende jaren blijven ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie ook op:

www.ukulele.nl/indeklas of www.ukulele.nl/paradijs/?p=scholen

Hier kun je meespelen met filmpjes van youtube: www.ukulele.nl/playalong

Zie ook www.muziekmaaktslim.nl



Achtergrond

We spelen beiden al heel lang ukulele. In 1998 heeft Marcel van der Zwet een interactieve Ukulele Akkoordenzoeker gemaakt voor het toen nog zeer schaarse internet. Je kon online een akkoord opzoeken maar tevens bestond de mogelijkheid om de chordfinder te downloaden zodat je niet meer behoefde in te bellen. Later (2004) zijn daar meespeelliedjes aan toegevoegd! De ukulele speelt nu voor en laat daarbij de akkoorden zien. Extreem veel mensen hebben gebruik gemaakt van de chordfinder en deze werd erg populair met name in Amerika. Rond het jaar 2000 zijn we wat verse Amerikaanse ukulele vrienden op gaan zoeken en we kwamen onder hen een muziekjuf tegen die ukulele-les gaf op school. Dat was zo ontzettend leuk en je zag hoe goed dat werkte. Zij heeft ons aangestoken! *'Dit is het beste wat een kind kan overkomen!'*

Uit nieuwsgierigheid hebben we van alles besteld wat als school-ukulele zou kunnen fungeren. Je let hierbij vooral op de prijs/kwaliteit verhouding. Is deze niet vals en hoe makkelijk blijft de ukulele op stemming? Kortom: Een goede ukulele met een inspirerende volle klank voor weinig!

Vanwege deze zoektocht naar een goede, betaalbare school ukulele, is vijf jaar geleden het 'Ukulele Paradijs' aan de Paradijslaan in Crooswijk ontstaan. Dit is uitgegroeid tot **de** ukulele-speciaalzaak van de Benelux maar vooral ook een ontmoetingsplek voor ukulele-spelers, waar ook workshops worden gehouden met af en toe een Ukulele Café, een openbare Play Along met Open Podium. Eind 2010 is er namelijk www.ukuleleplayalong.nl bij gekomen waardoor je via YouTube mee kunt spelen met filmpjes! Ook d.m.v. UKULELE TV proberen wij de medemens tot muziek maken aan te zetten. Omdat Samen muziek maken verbreedert en goed is voor je hersenen!

Vriendelijk Groet uit Het Ukulele Paradijs
Eveline Ketterings en Marcel van der Zwet